

Toespraak van Héritier Tipo, een jonge Brusselaar

Geachte excellenties, ministers, parlementsleden, dames en heren,

Velen onder jullie kennen mij waarschijnlijk niet. Ik ben Héritier Tipo, 22 jaar, deed mijn basis en secundair in het Nederlandstalig onderwijs en studeer momenteel 'organisatie & management'. Mijn passies zijn zingen, acteren, entertainen.

Momenteel werk ik voor de jeugdzender van de Vlaamse openbare omroep.

Maar vandaag sta ik hier in de eerste plaats als Brusselaar. Jonge Brusselaar.

Jonge Brusselaar met een migratieachtergrond.

Vaak wordt mij dan de vraag gesteld: Héritier voel jij je een Vlaamse Brusselaar of Franstalige Brusselaar? Ik moet eerlijk toegeven dat ik moeilijk kan antwoorden op deze vraag. Ik ben naar school geweest in het Nederlands, spreek Frans en Lingala met mijn moeder, met mijn broer spreek ik Nederlands en met mijn vrienden een mix van de twee. Ik spreek dus vaak meerdere talen, afhankelijk van de persoon en situatie. Definieer ik mij dan zelf het best als meertalige Brusselaar? Peut-être. Vast staat dat die meertaligheid een realiteit is in mijn leven én het Nederlands heeft daarin een belangrijke positie.

Het Nederlands heeft mij heel wat kansen geboden. Ik heb mijn dromen kunnen waarmaken, zoals in Vlaamse films en series mee te spelen, de Vlaamse cultuur te leren kennen, stage te lopen bij Raad van de VGC en nog vele andere dingen. Een lijst waarbij ik minstens 5 minuten nodig heb om alles op te sommen. Met mijn kennis van het Frans kan ik communiceren met vrienden, in het Lingala bel ik met mijn neef in Congo én mijn Engels komt wel van pas als ik vertrek naar Hollywood. 😊

Damen en heren, meertaligheid heeft voor mij, en vele van mijn leeftijdsgenoten deuren geopend. De kennis van talen heeft ervoor gezorgd dat ik als klein introvert kind vandaag een vrolijke en sociale jongen ben. Brussel heeft geen aardgas, goud of kobalt maar heeft zijn talen. Talen zijn onze rijkdom. Talen zijn onze toekomst en zullen mee onze welvaart bepalen. Laat ons daar verder op inzetten.

Brussel is een prachtige stad, en dit dankzij de Vlaamse Gemeenschap. Dankzij de kwaliteitsvolle Nederlandstalige scholen en het uitgebreide culturele aanbod.

Brussel inspireert. Brussel fascineert. Telkens opnieuw. Brussel heeft een bruisende energie die door de straten waait. Elk moment van het jaar, van Laken tot Ukkel, al vraagt het een zekere openheid om haar te voelen. Ik hou wel van mensen die zeggen dat ze Brussel niet kennen en er eigenlijk wel heen zouden willen gaan. Ik ben dan vooral blij dat deze mensen zich niet laten beïnvloeden door het beeld dat vaak wordt geschetst van mijn stad. Ik heb mij voorgenomen om hierover vandaag niet dieper in te gaan, maar wil besluiten met de volgende boodschap: geloof in de kracht van positiviteit, durf te kijken vanuit een ander perspectief, toon empathie, heb geduld, probeer te begrijpen, probeer vooroordelen aan de kant te schuiven en kritisch te zijn. Laat ons dat samen proberen.

Ik wens jullie een fijne Vlaamse feestdag! Vlaanderen Feest, Brussel Danst!
Dankjewel!